

## Rokursus

For nogen tid siden tømte jeg vores postkasse.

Udover dagens avis lå der en farvestrålende folder "I form med Roning". Sædvanligvis ryger reklamefoldere direkte i papirkurven, men denne vakte min interesse. Efter at have læst den blev jeg enig med mig selv om, at det kunne være spændende med en prøvetur, som brochuren jo oplyste der var mulighed for hver onsdag kl. 18:30. Min tanke var derefter eventuelt at melde mig til det gratis rokursus.

Ugerne gik med diverse sommeraktiviteter, uden at jeg fik taget mig sammen til en prøvetur.

Pludselig var det torsdag den 6. august. Jeg ringede til Henrik Petersen hen under aften for at høre om der var en ledig plads på kurset. "Ingen problemer - du kommer bare. Og husk godt med solcreme og en solhat."

Jeg var meget spændt på hvad der ventede mig. Mon roning er noget for mig??

Men al nervøsitet blev gjort til skamme straks jeg trådte ind i klubhuset lørdag morgen kl. 08:00.

Navneskilte lå parat og "køkkenpersonalet" stod klar med smil og velduftende kaffe m.m.

Mens vi 9 kursister og mindst lige så mange instruktører og "serviceringsfolk" indtog morgenmaden blev den første teorilektion gennemført.



Derefter en lektion på vandet under kyndig vejledning af instruktørerne i bådene og så i land igen til en pause eller en fælles lektion - og sådan gik det slag i slag begge dage.

Et virkelig veltilrettelagt program, hvor vi kursister undervejs fik rig lejlighed til at få besvaret vores spørgsmål. Den ligefremme og uhøjtidelige tone skabte helt fra start en dejlig stemning og det hele blev krydret af en fantastisk opvartning fra "køkkenets" side.

Jeg er helt sikker på, at alle vi 9 kursister drog hjem søndag eftermiddag beriget med ikke blot en grundig viden om det at dyrke roning, men også et rigtig godt indtryk af klublivet i Holbæk Roklub.

Tak til alle involverede for et par særdeles udbytterige dage ud over det sædvanlige!!

Venlig hilsen  
Poul Jeppesen

